

Nieuwsbrief

Sinco & Roelie



NR 9 — APRIL 2010

New Tribes Mission

Gedrongen door de liefde van Christus en gesterkt door de Heilige Geest stelt NTM zich ten doel om:

- het evangelie te brengen aan nog niet bereikte bevolkingsgroepen en daar zelfstandige gemeenten te stichten die God verheerlijken.
- thuisgemeenten te helpen bij het motiveren, toerusten en opleiden van zendelingen.

Wij geven les aan de kinderen van zendelingen zodat het werk in de stammen ongestoord door kan gaan.



Gastles microscopie aan de jongere kinderen

Colofon

Sinco en Roelie ter Maat
New Tribes Mission
Private Mail Bag
Hoskins, WNPB 622
Papua New Guinea
Email: mail@sinco.nl
Site: www.sinco.nl

Thuisfrontcommissie

Martin en Gemma in 't Hout
Han en Marijke Hoogendoorn
info@thuisfrontcommissie.nl
www.thuisfrontcommissie.nl

Giften kunt u

belastingaftrekbaar overmaken op bankrekening

55.65.42.819

t.n.v. St. NTM Nederland
ovv Sinco en Roelie - code 15

Op onze site www.sinco.nl houdt Roelie een dagboek bij. Neem eens een kijkje!

Een groot verdriet geeft gelovigen nieuwe moed!

Een paar weken geleden pleegde een jong meisje in de Mengenstam zelfmoord.

Het was een schok voor het dorp. De jonge gelovigen zijn bruto wakker geschud. Ze realiseren zich wat er in hun leven is veranderd nu ze Jezus kennen en ze geven de troost van het woord van God door: Jezus Christus die ons verzoent met God!

Nadenkend over de dood zei Albert: Eerst was ik bang, maar nu ik weet dat ik naar God ga, ben ik niet meer bang voor de dood.

Kamalus zei "Vroeger zouden we ons soms langer dan een jaar onthouden van soorten voedsel. Om ons verdriet te tonen. Maar ik ben niet zo verdrietig als anders, want ik weet dat ze in Jezus geloofde.



Ze is bij God en ik zal haar weerzien."

Een andere Mengen-gelovige zei: Als een gelovige sterft, dan is de helft van mijn maag verdrietig en de andere helft blij! Verdrietig omdat ik hem in dit leven niet meer zie, maar blij omdat hij bij God is, vrij van moeiten, en ik zal hem weerzien!

En tenslotte Alan: Ik was vroeger bang voor de geesten van doden, maar nu niet

Kamalus (rechts) en anderen realiseren zich wat een verschil het in hun leven maakt dat ze Jezus Christus kennen!

meer! Ik durf nu alleen in het bos te lopen. Ik slaap 's nachts en blijf niet wakker uit angst voor boze geesten.

De boze geesten zijn van de duivel, maar God is sterker dan al deze boze geesten!

Bid voor de Mengen christenen dat ze mogen groeien in hun wandel met God en vrijmoedig hun geloof delen met de mensen die God nog niet kennen.

Eind maart hopen Roelie en ik met het kleine zendingsvliegtuigje op bezoek te gaan. Ons gebed is: Laat ons een zegen zijn voor deze mensen en voor de zendelingen in Mengen!

Judith weet het ... God luistert echt!

In Zacharias 4:10 wordt gesproken over "de dag der kleine dingen" God heeft de zaken in de hand en oog voor de kleine dingen en gewone mensen!

Daar werden we vandaag weer bij bepaald. Ik had onze wokmeri (werkster) Judith verleden jaar verteld, dat ik in Indonesië meemaakte dat God onze velden wonderlijk spaarde bij een muizenplaag. Het verhaal staat op onze site. Judith wist nog weinig van God, maar zij

besloot toen voor haar eigen tuin te gaan bidden. Als God mijn proefvelden kon redden van de muizen, dan kon Hij misschien ook haar tuin redden van de varkens. Die vreten al haar cassave en taro op. Ze had bijna niets te eten uit haar tuin. Daarom hadden we haar in het verleden regelmatig rijst meegegeven. Maar na haar gebed bleven de varkens weg. Nu heeft ze weer volop oogst van haar eigen tuin. Zulke zaken zetten haar aan het nadenken.



Judith met een grote vis die ze voor ons meenam.

Nu doet ze regelmatig Bijbelstudie met andere lokale vrouwen. Wonderlijk! God heeft oog voor de kleine dingen. Hij heeft ook Judith en haar tuin op het oog.

Ze zei vandaag: Ik weet dat God luistert als je bidt!

Daar kan geen preek tegenop!

Malangoschool

**Eén team
met één doel:**

Het bereiken van
onbereikte stammen
met het goede
nieuws van verzoen-
ing met God door
Jezus Christus.



Wees een radertje of
een tandje
in Gods zendingswerk!



Dit prachtige stukje houtsnij-
werk kregen we van een leer-
ling vanuit de Mengenstam.
De een zorgt voor de ander
in eenheid.
Een mooi beeld van zending.

New Tribes Mission



NTM Nederland
Melkweg 10
2971 VK Bleskensgraaf
0184-694417



Dit zijn ze dan... de huidige leerlingen van de Malango School. Kinderen van zendingen werkzaam in stammen of op ons ondersteuning-centrum. Op de foto kinderen vanuit de stammen Aria, Mengen, Ivanga, Maleu, Kol, Lamogai, Tigak. De continuïteit/dynamiek op

een zendingschool is heel anders dan op een Nederlandse school. Dit jaar gaan weer 11 leerlingen met hun ouders op verlof. Anderen komen weer terug op het zendingsveld. Leerlingen (en leraren!) moeten voortdurend omschakelen.

Zendingsdag - 10 april

Op 10 april houdt NTM Nederland haar jaarlijkse zendingsdag in de aula van 't Gilde, Gildeweg 4 in Gorinchem. Aanvang 10.00 uur.

Maak er een dagje uit van!

Hoor de verhalen van zending onder onbereikte bevolkingsgroepen in onze wereld.

Ook ons thuisfrontteam hoopt daar met een stand aanwezig te zijn. U bent van harte uitgenodigd.

Persoonlijk

13 Februari werden we opgebeld door onze dochter Wietske (en man Maarten): "Gefeliciteerd, opa en oma". Ja hoor, we zijn weer opa en oma geworden van ons 2e kleinkind: Matthieu.



"Jullie moeten naar Nederland komen om jullie kleinkinderen te zien."

Ja ja, dat kost niks! ... Maar dat hadden we mis. Vrienden hielden een actie en inmiddels is de reis geboekt. 28 Mei is hier de laatste

schooldag en 31 mei hopen we naar Nederland te vertrekken. Wat zien we daar naar uit! Op 1 juni hopen we op Schiphol aan te komen. 25 juli gaan we weer terug naar Papua New Guinea. We weten dat hier onze plek is. Doordat de vakanties hier eerder beginnen dan in Nederland kunnen we nog net een actief stukje Nederland meepakken. In juli hebben we tijd gereserveerd om met de kinderen op stap te gaan. Ergens halverwege juni hopen we een avond te houden speciaal voor jullie - vrienden - om even "bij te praten". Dat bijpraten doen we trouwens vooral via ons dagboek op onze site dat we elke



week zondagmiddag bijwerken. We zijn inmiddels nummer 80 gepasseerd: Ga naar <http://www.sinco.nl/dagboek.html>

Praktische gebedspunten....

We hopen onze tijd in Nederland in onze oude caravan door te brengen. Weet iemand nog een goede plek in de buurt van Lelystad?

We zijn ook nog op zoek naar een vervoermiddel voor deze vakantieperiode. Ideeën?

Met spanning wachten we op de verlenging van ons visum, anders gaat dit hele feest niet door.

Hartelijke groet van

Sinco en Roelie